

50

jaar

G.O.V.S.



LEIDEN EN OMSTREKEN

*het belangrijkste van het fluiten
staat niet in de spelregels.*

omslag:

w. gertenaar

collages:

j. wessendorp

redactie:

b.m.a.m. te boekhorst

c. cornet

c.d.m. van rijn

m. slierings

technische verzorging:

c. cornet

m. slierings

i. teegelaar

DUIZENDEN SCHEIDSRECHTERS



Wie op een willekeurige maandag in het voetbalseizoen de sportpagina's van de kranten doorneemt komt al gauw tot de conclusie dat praktisch iedere sportverslaggever de wedstrijd beter heeft gezien dan de scheidsrechter.

Goals worden "in duidelijke buitenspelpositie" gescoord, penalties zijn "cadeautjes", "de scheidsrechter trad niet streng genoeg op" enz. enz.

Maar ook het publiek kan op zondagavond al op zijn gemak achteraf via verdraagde T.V. beelden een oordeel vellen over scheidsrechterlijke beslissingen die in het heetst van de strijd in een fractie van een seconde moeten worden genomen.

Dat alles maakt het werk van de scheidsrechter, op welk niveau hij ook moet fluiten, er niet eenvoudiger op.

Toch zijn er gelukkig ieder weekeinde weer duizenden scheidsrechters bereid om naar de velden te trekken en daar leiding te geven aan de populairste sport in ons land. Zonder hun enthousiasme, inzet en idealisme zouden talloze actieve sportbeoefenaren hun hobby niet kunnen bedrijven.

Daarom is het goed dat uw organisatie nu al vijftig jaar een platform is, waar u onderling van gedachten kunt wisselen over uw moeilijke hobby.

Bestuur en leden van de COVS Leiden en omstreken wens ik met dit 50-jarig jubileum van harte geluk.

Dr. A. J. VIS

BURGEMEESTER VAN LEIDEN



LEIDEN IN LAST

. Leiden in lust, denk ik. Want zeker een scheidsrechtersvereniging die ouder is dan de Centrale Organisatie van Voetbal - Scheidsrechters heeft recht van spreken wanneer het gaat om het vieren van het vijftig-jarig bestaan. Daar spreekt geen jaloezie uit, maar bewondering en respect voor het feit dat een halve eeuw geleden al de collega's in de Leidse regio het grote belang beseften van het zich aaneensluiten.

Dat grote belang is niet alleen gericht op vriendschap en saamhorigheid. Het betekent ook de bereidheid om samen te staan voor de belangen van de scheidsrechter endiens plaats in de voetbalwereld.

Hoe actueel dat ook is - ook in 1979 - blijkt onder meer uit de discussies rond de vraag in welke vorm het bij het nieuwe verenigingsrecht bepaalde stemrecht voor scheidsrechters gerealiseerd moet worden. Zo gauw het gaat om het totstandkomen van werkelijke invloed zien we de tegenkrachten te hoop lopen. Die worden slechts overwonnen door een COVS die zich gesteund weet door sterke, levenskrachtige scheidsrechtersverenigingen. Leiden is er daar stellig één van.

Het is daarom zonder enige reserve dat ik namens het hoofdbestuur van de COVS de gelukwensen overbreng bij een hopelijk grootse jubileumviering. Met een beetje nostalgie over wat was; een trotse terugblik op wat tot stand kwam, maar bovenal met het oog gericht op de toekomst. Want daar moeten we het, ook na een jubileum, van hebben.

Jaap Bax

voorzitter COVS





EENHEID EN SAAMHORIGHEID

De 29ste april 1929 werd de groep Leiden en omstreken van de COVS opgericht, al kende men toen de naam COVS nog niet. Dat is dan nu 50 jaar geleden en dus een reden om feest te vieren.

Een zware winter lag toen juist achter ons en ik denk dat de Leidse scheidsrechters in die tijd ook weer met frisse moed de wei in gingen.

De organisatie van het scheidsrechterswezen heeft over het algemeen in de twintiger jaren plaats gevonden. Het toenmalige bestuur van de (K.)N.V.B. was niet zo gelukkig met deze actie van de scheidsrechters. Men dacht dat er een soort vakbond zou ontstaan, doch de bedoeling van de scheidsrechters was heel anders. Natuurlijk wel behartiging van de belangen, doch men deed toch meer aan opleiding, cursussen, lezingen en wat dies meer zij - ik spreek hier uit eigen ervaring - en bovendien bleef binnen de groepen de gezelligheidsfactor aanwezig en was het devies *eenheid en saamhorigheid*.

Gedurende 50 jaren is dat ook in Leiden en omstreken zo gebleven. Ik herinner mij ineens dat ik eens, nu al weer wat jaren geleden, een lezing in Leiden heb gehouden. Kan dat in Zomerlust zijn geweest?

Ik zend de Groep op de eerste plaats mijn gelukwensen met dit gouden jubileum en voor de toekomst: Ga voort zoals gij dat al vele jaren hebt gedaan. De voetbalsport zal er in uw regio wel bij varen.

Zonder goede rechtsprekers - geen goed voetbal. En of uw leden nu een rol spelen in de grote bond, dan wel bij het zesde of zevende fluiten, ofwel bij de jeugd - zij leveren allen een bijdrage aan de ontwikkeling van het spel en aan de spelvreugde.

Veel succes en nogmaals mijn beste wensen.

W.G.A.M. Meuleman
voorzitter KNVB



BEDANKT

Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan zal ik als voorzitter van de COVS-Leiden en omstreken afscheid nemen. Een afscheid als voorzitter, maar niet als lid. Een organisatie waar je zo'n zestien jaar lid van bent, verlaat je niet zomaar.

Dat ik de voorzittershamer 10 jaar heb mogen vasthouden, was dank zij het vertrouwen van uw kant, de leden van onze COVS. Met plezier, doch ook met enige schroom heb ik de leiding van ons tegenwoordig erelid - Dirk van der Klugt - overgenomen. Een gevoel van schroom, zei ik, want de COVS van toen was Dirk. "De vader van de scheidsrechters" werd hij genoemd. Ga er maar aan staan om dat predicaat op je 34ste jaar over te nemen.

Terugblikkend kan ik wel zeggen dat het, na een moeilijk en onervaren begin, best is meegevallen. Vooral omdat mijn illustere voorganger zich nooit met mijn beleid heeft bemoeid. Dit ondanks het feit dat hij altijd bij alle evenementen aanwezig was. Ik ben hem daarvoor bijzonder erkentelijk, want een morele steun is zijn aanwezigheid zeker geweest.

Gedurende de 10 jaren van mijn voorzitterschap hebben wel wat wisselingen plaats gevonden in de overige bestuursfuncties. Dat gaf steeds wat aanpassingsmoeilijkheden, maar we wisten alles in goede banen te houden en de groep Leiden en omstreken werd steeds actiever op allerlei gebied.

Dat die activiteiten zich steeds meer uitbreidden is vooral te danken aan de inzet van vele leden, hetzij als éénling, hetzij middels ingestelde commissies. Vaak wordt er zo makkelijk gedacht over dergelijke organisaties. Men vergeet maar al te gauw het vele werk dat aan zo'n organisatie vooraf gaat. Sprekend over het vele werk, kan ik niet nalaten te stellen dat een voorzitter meestal de complimenten in ontvangst neemt voor zaken die dikwijls door anderen zijn uitgevoerd. Zonder iemand te kort te willen doen, wil ik in dit relaas toch twee namen noemen van mensen waaraan ik ontzettend veel

steun heb gehad. Chiel Slierings en Cor Cornet. De secretaris en de penningmeester van onze organisatie.

Een voorzitter kan pas goed functioneren als juist deze 2 functies goed zijn bezet. Ik moet stellen dat hun eventuele opvolgers in een opgemaakt bedje komen. Fantastisch wat zij voor uren in het belang van de COVS hebben gewerkt. Daarbij werd ik altijd nauwkeurig op de hoogte gehouden van hun activiteiten.

Een dieptepunt tijdens mijn functioneren binnen de COVS was mijn besluit als COVS-vertegenwoordiger in de scheidsrechterscommissie van de afdeling Leiden te moeten bedanken. Het is niet mijn bedoeling die zaak weer in zijn geheel op te halen. Als je echter vijf jaar fijn met elkaar hebt samengewerkt en er gebeurt iets waar je een te grote psychische klap door krijgt, is samenwerken verder onmogelijk. Het zij zo. Gelukkig heeft mijn besluit de goede samenwerking met de KNVB niet in de weg gestaan.

Ik steek de afdeling Leiden van de KNVB graag een pluim op de hoed voor het feit dat zij, als eerste van de 20 afdelingen, de werkovereenkomst met de COVS overnamen. Helaas niet op de manier die ons hoofdbestuur had uitgestippeld, maar de officiële ondertekening na enkele jaren heeft deze daad bekrachtigd.

Ik heb ondervonden dat de COVS bij de verenigingen hoog staat aangeschreven. Bij alle feestelijkheden worden wij uitgenodigd en ik heb zoveel mogelijk gepoogd aan alle uitnodigingen gehoor te geven. Ook als ik naar wedstrijden ging kijken zag men in mij de vertegenwoordiger van de COVS. En wat denkt u van de medewerking die wij ontvingen van bijv. VTL (clubgebouw); Sleutels, Alpha en vroeger LFC voor de trainingsmogelijkheden? Fijn als je zoveel medewerking krijgt voor het uitoefenen van je hobby.

Nu gaan we het gouden jubileum vieren. De commissie is al een hele tijd druk bezig er een fijn feest van te maken. Ik hoop dat zij van u allen de medewerking krijgen die nodig is dit jubileum te doen slagen. Zij verdienen het alleen al door al het werk dat zij ervoor moesten verrichten.

Tot slot vraag ik begrip voor door mij gemaakte fouten in mijn bestuursperiode. Ik verwacht dat u mijn opvolger hetzelfde vertrouwen zult geven als u mij hebt gedaan. Dat onze COVS-Leiden en omstreken geven wat u ervan verwacht. Mede namens mijn vrouw zeg ik u: BEDANKT, HET WAS EEN FIJNE TIJD.

Piet van der Geer
uw (ex) voorzitter



DE G R O T E T A A K

De COVS - groep Leiden en omstreken - bestaat 50 jaar. Ja, vijftig jaar. De leeftijd der sterken. Onnodig te zeggen dat de gedachte, een belangengroep op te richten, vande oprichters van toen een erg verstandig besluit was. Anders had men dit geen 50 jaar volgehouden.

En de belangen moesten behartigd worden. Het voetbalscheidsrechter zijn is m.i. een individuele sport waarin men kampt tegen de capaciteiten van wat men, in de scheidsrechterswereld, zo graag noemt mijn collega.

Scheidsrechters zijn spelleiders, en leiding geven aan leiders is één van de moeilijkste bezigheden van de COVS. Vandaar de waardering die het afdelingsbestuur, en ook ik, heb voor de COVS - groep Leiden en omstreken.

Door onze afdeling worden de scheidsrechters, theoretisch, in acht à tien avonden opgeleid. Na het slagen worden ze dan de wei ingezonden. Hier begint de grote taak voor de COVS. Met alle moeilijkheden, die men bij de wedstrijden meemaakt, kan men op de COVS-clubavonden terecht. Hier zijn de meer geroutineerde "collegae" bereid goede adviezen te geven. Dat althans is het ideaal van de COVS.

Er gebeuren op die clubavonden natuurlijk nog meer dingen, ook negatieve, maar daar praat ik nu niet over. Zeker is dat de gezelligheid en de vriendschap worden bevorderd en dat, ook bijvoorbeeld, de training van de scheidsrechters wordt georganiseerd.

COVS - groep Leiden en omstreken - ik spreek de wens uit dat uw organisatie nog vele jaren dit mooie werk mag voortzetten. Ik feliciteer uw bestuur en alle leden van harte met het bereiken van deze mijlpaal.

Ad A. C. Dusée
voorz. KNVB, afd. Leiden



*het bestuur: v.l.n.r. c. cornet, h. vink, p. v.d. geer, h. v.d. leek, m. slierings,
h. nessmann. op deze foto ontbreekt helaas b. de geest.*

GESCHIEDENISLES

De COVS - groep Leiden en omstreken bestaat vijftig jaar.

Een feit dat als bekend mag worden verondersteld, een eerste regel waarmee de rubriek "Laatste nieuws" ongetwijfeld niet zal worden bereikt. De herhaling van hetgeen u allen al veel eerder in dit jubileumblad heeft kunnen lezen, is dan ook niet bedoeld als nieuws. Meer als inleiding voor een tweetal Leidse COVS-ers die het jubileum persoonlijk en bijna persoonlijk als "eigen jubileum" kunnen meevieren. Inderdaad. Anton Ladan, nu 71 jaar, en Theo - "Dirk" van der Klugt, 69 jaar. Eigenlijk "zijn" zij de "COVS - Leiden".

Vooraf Ladan, hij was per slot van rekening één van de oprichters van de "Leidsche Scheidsrechters Vereeniging, toen in 1929. Maar ook ome Dirk. Akkoord, hij mag dan de eerste twee jaar van dit scheidsrechtersverband hebben gemist, nadien was en is hij zo nadrukkelijk aanwezig geweest binnen deze organisatie, dat die eerste gemiste seizoenen hem bij deze vergeven kunnen worden.

Ladan en van der Klugt. Samen zouden zij de historie van de COVS Leiden en omstreken kenschetsen, ondergetekende zou slechts noteren, deduceren en optekenen. Nou, dat zat er dus niet in. Het gesprek bij ome Dirk verliep voorspoedig, was gezellig en leverde stof voldoende op. Echter: alle data waren niet meer zo nauwkeurig aanwezig, iets wat in een vijftigjarige geschiedenis niet echt opvallend kan worden genoemd. Ook niet erg nadelig overigens, voor het nu volgende verhaal. De heren COVS vermeldden best wel aardige zaken.

De COVS dus. En: het begin (want zo historisch willen we nog wel zijn).

Over dat begin nu vertelt Ladan. Ruim puttend uit het persoonlijke archief. "De suggestie om tot een dergelijke vereniging te komen, kwam van de Leidse Voetbal Bond. Met name de secretaris-penningmeester Caro zag er wel wat in om het verband tussen alle scheidsrechters op die manier wat te verstevigen."

Het is duidelijk dat we op dit punt moeten gaan afwijken van het overzicht. En Ladan, en van der Klugt zijn er nu eenmaal de mannen niet naar zich werkelijk historisch bezig te houden. Dus komt de onderlinge verstandhouding van toen nu aan bod. Een verstandhouding die niet optimaal was, dat is duidelijk.

Ladan: "Natuurlijk niet vergeten dat je in 1929 en in de jaren dertig toch wel in een crisissituatie zat. Het scheidsrechteren was voor sommigen dan ook een soort bijbaantje geworden. Want, ga maar

na. Voor een wedstrijd in de stad kon je toch maar mooi 35 cent declareren en buiten de stad verdiende je zelfs drie kwartjes per wedstrijd. Nou, van de vijftientig fietsten er vroeger zeker vierentwintig, dus het was wel een soort winst wat je eraan overhield." De buitengaatsse wedstrijden vormden dus aantrekkelijke vetpotjes voor de modale scheidsrechter in de jaren dertig. En zeker voor de betere scheidsrechters.

Ladan: "Toen werd er nog op invitatie gefloten. De clubs verzochten een bepaalde scheidsrechter naar hun sportveld te komen, verzoeken die meestal werden gehonoreerd."

Waarmee we zijn aangeland in Katwijk. Bij Quick Boys om precies te zijn. "Want die zaterdagmiddagwedstrijden", weet ook van der Klugt, "waren ontzettend interessant. Fluiten bij Quick Boys leverde je als scheidsrechter namelijk vijf gulden op, en dat was echt een kapitaaltje in die dagen."

Een lucratieve bezigheid dus, maar ook een bezigheid die scheve ogen kon opleveren. "Arnoldus verdeelde in die dagen de wedstrijden een beetje", vertelt Ladan. "Niet zo vreemd natuurlijk dat iedere



25 jaar COVS - Leiden en omstreken

scheidsrechter graag naar Katwijk wilde. Maar omdat Quick Boys zelf een voorkeurslijstje had, werd niet iedereen daar naar toe uitgezonden." En, op een vraag in die richting, "Ja, ik was er regelmatig."

Niet alleen uit financieel oogpunt was het prettig fluiten in Katwijk, ook sportief waren het hoogtepunten. Ladan: "Zesduizend man publiek was geen uitzondering....."

Maar goed, dat idee van Caro was zo slecht nog niet. Geld vertroebelt veel, nog altijd trouwens, en een beetje vereniging kan daar iets aan doen.

Dat werken aan de kameraadschap trok ook die scheidsrechters wel. En op 29 april 1929 vond dan ook de officiële oprichting van de LSV plaats. Met nadruk: officieel, want het duurde tot in het najaar voordat de LSV echt als LSV ging functioneren.

Ladan: "Toen trok Dorus van der Meer zich zo'n beetje terug uit die scheidsrechterscommissie. Werd de scheiding tussende commissie en de LSV een feit. Niet onnatuurlijk, de LVB en de scheidsrechtersvereniging zijn twee verschillende grootheden."

De COVS, afdeling Leiden werd voorts in begin '31, kan ook '32 geweest zijn, een feit. De COVS-landdagen kwamen toen ook om de hoek kijken. Maar wij gaan eerst nog even terug naar die LSV. Het bestuur daarvan. Anton Ladan zelf werd in september '29 tot voorzitter benoemd. Leen van Vliet, Piet de Boer, Koos Arnoldus, Wim Krom en Jan Crama vormden zijn bestuur. (En nog even verder terug: van dit zestal floten drie man regelmatig in Katwijk. Voortrekkerij, toen al? Of waren deze fluitisten inderdaad de betere scheidsrechters uit onze regio?).

"Zestig leden telden wij toen", weet Ladan, teruggekeerd naar dat najaar van 1929. Het vervolg daarvan is echter nauwelijks meer te achterhalen, het archief is in die tijd een keer volledig verbrand. Wat Ladan, met van der Klugt, zich weer wel direct voor de geest kan halen, is die ene penningmeester, Leen van Vliet. "Een hele grote onder zijn collega's" - het wordt niet zonder trots doorgegeven. "Die hield een keer een COVS-loterij, op een moment dat onze kas helemaal leeg was. Het leverde tweehonderdvijftig gulden op. De fiets die als hoofdprijs was voorbestemd, hebben we een jaar later weer verloot. Dat was van Vliet. Echt een hele grote....."

Die landdagen, het is al (iets) eerder gememoreerd. Dagen waarop alle scheidsrechters, verenigd in voetbalteams, elkaar ontmoetten.

Niet zonder melancholie haalt het tweetal de laatste landdag (die instelling kwam toen overigens in de plaats voor vriendschappelijke wedstrijden) nog eens naar boven. Het gebeurde allemaal in Enschede, dus vertrok "Leiden" al vroeg met een bus van de Eltax. Nou ja,

In verband met het behaalde kampioenschap van V.V.O. en de promotie naar de eerste klas K.N.V.B. afdeling Leiden, hebben wij de nodigen voor de receptie, welke zal worden gehouden op zaterdag 3 juni 1977 van 10.30-21.30 uur. Uw aanwezigheid is van harte welkom.



LEIDEN, M

HET BESTUUR VAN DE L.V.V. „LUGDUNUM“ HEET BIJZONDERE GENOEGEN U UIT TE NODIGEN TOT I WONEN VAN EEN RECEPTIE, WELKE ZAL WORDI GEBODEN AAN DE HEER J. F. BREEDEVELD, IN V. MET HET FEIT, DAT HIJ 40 JAAR ONAFGEBROKEN HEET GEHAD IN ONS BESTUUR, WAARVAN 33 J. VOORZITTER. DE HEER BREEDEVELD SLUIT HIERNA ZIJN LO ALS BESTUURSLID AF. DEZE RECEPTIE ZAL WOI 11 JUNI 1977 VAN 16.00 TOT 18.00 UUR AAN DE OEGSTGEESTERWEG 11. UW AANWEZIGHEID ZAL OP HOOG

HET BESTUUR VAN DE SPORTV. COMBINATIE" HEET HET GENOEGEN U UIT TE NODIGEN TOT I WONEN VAN EEN RECEPTIE, WELKE ZAL WORDI GEBODEN AAN DE HEER J. F. BREEDEVELD, IN V. MET HET FEIT, DAT HIJ 40 JAAR ONAFGEBROKEN HEET GEHAD IN ONS BESTUUR, WAARVAN 33 J. VOORZITTER. DE HEER BREEDEVELD SLUIT HIERNA ZIJN LO ALS BESTUURSLID AF. DEZE RECEPTIE ZAL WOI 11 JUNI 1977 VAN 16.00 TOT 18.00 UUR AAN DE OEGSTGEESTERWEG 11. UW AANWEZIGHEID ZAL OP HOOG

Oud-Aide.

HET BEST

Geachte leden donate

s.v. A.R.C. - Alphen aan den Rijn



De Contact-Com namens het bes **jubileu** ter gelegenheid welke zal word huis" aan de N Medewerking „De vrolijke V

Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap in de 4e klasse de K.N.V.B. door ons eerste elftal en de hieraan verbonden promotie, recipieert het bestuur op vrijdag 10 juni a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in het clubgebouw op het gemeentelijk sportpark „De Bijlen" aan de Alphen aan den Rijn.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Namens het bestuur:
C. J. van Horzen, secretaris

B W

Alphen aan de

Uitnodiging

Bij gelegenheid van het Kampioenschap in de 4e klasse A van de K.N.V.B. van ons 1e elftal en ons Junioren-elftal in de afd. Leiden, stellen wij ons voor een receptie te houden op a.s. donderdag 27 juni 1963, nam. 8 uur in het Jeugdgebouw achter de Geref. Kerk.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Namens het bestuur S.V.O.W.
Ij. A. de Jong, voo
H. Horsman, secr.

OP WOENSDAG 1 JUNI 1977 ZAL DE SPORTV. COMBINATIE 85 JAAR BIJZONDERE GENOEGEN U UIT TE NODIGEN TOT I WONEN VAN EEN RECEPTIE, WELKE ZAL WORDI GEBODEN AAN DE HEER J. F. BREEDEVELD, IN V. MET HET FEIT, DAT HIJ 40 JAAR ONAFGEBROKEN HEET GEHAD IN ONS BESTUUR, WAARVAN 33 J. VOORZITTER. DE HEER BREEDEVELD SLUIT HIERNA ZIJN LO ALS BESTUURSLID AF. DEZE RECEPTIE ZAL WOI 11 JUNI 1977 VAN 16.00 TOT 18.00 UUR AAN DE OEGSTGEESTERWEG 11. UW AANWEZIGHEID ZAL OP HOOG

NAMENS HET BESTUUR
J. SPLI

L.S.

Oud West

Ter gelegenheid van het behalen van het Kampioenschap in de eerste klas van de K.N.V.B. district West II en promotie naar de tweede klas, hebben wij het genoegen U hierbij uit te nodigen voor de receptie, welke zal worden gehouden op donderdag 30 mei 1974 van 20.00 - 21.30 uur in de grote zaal van Hotel - Restaurant "Het Bruine Paard" gelegen aan Hoofdstraat te Sassenheim.

HET BESTUUR
R.K.V.V. Teyling

Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van de S.V. St. Bernardus te Hazerswoude-Rijndijk, stellen wij ons voor een receptie te houden op zaterdag 3 juni 1972, tussen 16.00 en 18.00 uur in de kantine op het complex te Hazerswoude-Rijndijk (Derklust). Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u opzichzelfzinnig zou willen zijn.

De jubileumcom.

I 1977

T HET
T BIJ-
I AAN-
RBAND
TTING
R ALS
PBAAN

Het bestuur van de K.N.V.B., afdeling Leiden, heeft h
U mede te delen dat het nieuwe Bondsgebouw, dat
aangekocht en gelegen is aan de Rijnsburgerweg 94 t
DONDERDAG 23 JUNI 1960 ON
officieel in gebruik zal worden genomen.

Het bestuur stelt het op hoge prijs indien U bij dit
aanwezig zoudt willen zijn.

Roelofarendsveen, 27 mei 1976

tend,
het b
ONGH
LEEUV

anks vele tegenslagen heeft DOSR het kampioenschap
aald van de K.N.V.B., afd. Leiden en is daardoor
romoveerd naar de vierde klasse K.N.V.B.

kampioenschap is intern reeds drie maal gevierd.

gelegenheid van de promotie van het eerste en het
ede elftal houdt DOSR thans een receptie, waarvoor
hierbij hartelijk wordt uitgenodigd.

ze receptie zal plaatsvinden op **MAANDAG 7 JUNI** a.s.
(eerde pinksterdag) van 15.00-17.00 uur in het clubgebouw
1 DOSR aan de Alkemadelaan te Roelofarendsveen.

Namens het bestuur van DOSR,
G. A. Wesselman, secr.

V.V. VALKEN '68

M.H.

Hierbij hebben wij de eer U uit te nodigen voor de receptie
gelegenheid van de officiële opening van ons nieuwe Sportcomp
„Duyfrak” aan de Duyfraklaan te Valkenburg Z.-H.

De receptie zal worden gehouden op vrijdag 16 mei aanvang 20.00 u.
in de kantine van ons Sportcomplex



Uitnodiging

tot het bijwonen van de receptie ter gelegenheid
behalen van het kampioenschap van de 3e klas K.I
welke gehouden zal worden op zaterdag 31 mei 19
2.30 - 4.30 uur, in het clubhuis van L. D. W. S., Sp
„de Vliet”.

v. L.D.W.S., p/a Brahmslaan 33, Leiden, Tel. 071-675750

UITNODIGING

HIERBIJ HEBBEN WIJ HET GENOEGEN
VOOR DE RECEPTIE, WELKE DE HEER W. VE
WORDEN AANGEBODEN TER AFSLUITING V
JARIG VOORZITTERSCHAP VAN DE VOETBAL
OEGSTGEEST.

WIJ Zouden het op prijs stellen, indien
UITNODIGING GEHOOR Zoudt geven en
U VRIJDAG 1 NOVEMBER A.S. TUSSEN 19.30
IN HET GEMEENTECENTRUM, LIJTWEG TE

HET BE
V. V. OF

Op 28 mei 1972 zal het 25 jaar geleden zijn dat de
Voetbalvereniging "Stompwijkse Boys" werd opge-
richt. Op deze dag zullen wij tevens het feit her-
denken dat de Voorzitter A. Luiten, Sekretaris
L. Waayer en Wedstrijdleider M. van Rijn gedu-
rende 25 jaar hun beste krachten aan de vereniging
hebben gegeven.

Ter gelegenheid van deze jubilea stellen wij ons
voor op die datum een receptie te houden van 2 tot
4 uur in de kantine van de "Stompwijkse Boys"

Wij zouden het zeer op prijs stellen u op deze re-
ceptie te mogen begroeten.

Het feestcomité.

Stompwijk, mei 1972.

Hazerswoude, mei 1972

rig bestaan van de
eceptiëren bestuur en
en 17.00 uur, in de
(tegenover „Nieuw
e receptie aanwezig

... 25 jaar geleden z
Meerburg afd. voetbal werd opge
menen dit feit niet ongemerkt voorbij te mogen gaan.
evolge bieden wij het Bestuur een receptie aan op
september 1968 in de zaal „De Drie Sendjes”
Laan van de Goede Herder te Zoeterwoude-
Rijndijk.

De officiële receptie zal plaatsvinden van 20-21 uur.

Jubileumcommissie Meerburg

kampioenschap van de 4e klasse K.N.V.B.
en daaraan verbonden promotie naar de
het genoeg U uit te nodigen tot het bij-

oens Receptie

uur zullen houden op maandag 29 mei a.s.
in het clubhuis op het sportcomplex aan de

Het Bestuur
V.V. Koudeker



Dirk van der Klugt



Anton Ladan

bus. Het apparaat hield het uit tot drie kilometer voor die oostelijke stad. Verder wilde het kreng niet. De Haagse bus - die reden wel met degelijk materiaal - bracht redding. Een touwtje bracht Leiden in Enschede.

"Een gezellige dag", weten beiden nog. Alleen die terugtocht duurde weer wat te lang. Kortom, het complete Leidse gezelschap was om vier uur 's-ochtends weer thuis, vierentwintig uur nadat het was vertrokken.....

In die eerste (LSV) periode werd overigens wat afvergaderd. Zo'n viermaal in het jaar was er wel een ledenvergadering. Gehouden in Concordia, later in Royal. Buiten het vergaderen om werd ook het nodige aan de theoretische kennis gedaan. Een echt trainingsbord (ontwerp Ladan) hielp de zwakkere en andere broeders op weg en via de Leidsche Voetbal Bond (die overigens geen financiële steun gaf aan de organisatie) kon zelfs worden deelgenomen aan landelijke cursussen. Ladan (wie anders) volgde de eerste in Utrecht, haalde het en zette vervolgens in Bellevue de eerste officiële Leidse cursussen op poten.

Dirk van der Klugt herinnert zich: "Cursus heb ik in '31 nooit gehad. Ze vroegen me een paar dingen en ik antwoordde op een paar dingen, dat was toen alles. Wel heb ik Caro en de LSV-bestuurders een vraag gesteld. Of een speler die nog niet in het veld was geweest, toch kon scoren. Volgens hun was dat broekie van van der Klugt gek, maar ik heb ze uitgelegd dat een invaller die een hoekschop neemt direct kan scoren zonder dat 'ie een stap in het veld heeft gezet. Kortom, drie maanden later was ik bestuurslid van de COVS. 'k Zal wel te lastig zijn geweest....."

Van der Klugt hield het overigens een tijd uit in dat COVS-bestuur. In 1969 "pas" stapte van der Klugt uit als voorzitter van die Cen-

trale Organisatie Voetbal Scheidsrechters, 23 jaar was hij eerste man geweest. Zoals van der Klugt ook nog eens negentien jaar in de scheidsrechterscommissie van de afdeling Leiden zitting had, ook daar hield hij op zestigjarige leeftijd mee op. Het zaalvoetbal trok hem aan voor de commissie, en nog altijd werkt van der Klugt in die functie voor spelers en scheidsrechters.

De oplettende lezer heeft het al gemerkt: we spoedden ons naar het einde. De limiet aan regels is al ruimschoots overschreden.

De nadruk in dit verhaaltje lag met opzet op het grijze verleden, op de aardige dingen ook. Natuurlijk zijn er ook minder aardige dingen gebeurd, had Dirk van der Klugt er op zijn afscheid eigenlijk ook fors de "p" in - dat horloge met inscriptie viel niet goed. Maar niet alleen in een geheugen dienen de goede herinneringen de overhand te hebben, ook in een jubileumstukje als dit moeten juist die aardige dingen worden benadrukt.

Wat overigens niet wegneemt dat Ladan en van der Klugt niet nog wat raadgevingen in petto zouden hebben voor hun fluitende, dus actieve collega's. Goed trainen bijvoorbeeld ("Want dat wordt, gezien de mogelijkheden veel te weinig gedaan") en die spelregelkennis ("het zijn maar zeventien regels, maar je moet ze wel kennen"). Opmerkingen die, zo eenvoudig ligt dat eigenlijk, maar "niet vergeten" moeten worden.

Maar dat haalt niemand van de COVS-Leiden en omstreken zich ook in het hoofd. Vijftig jaar COVS betekent immers ook vijftig jaar Ladan en van der Klugt.

gert-jan onvlee

Een oprecht scheidsrechter is iemand die als hij eenmaal omgekocht is ook omgekocht blijft.

50 JAAR COVS



Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om de COVS - afdeling Leiden en omstreken heel hartelijk dank te zeggen voor de wijze waarop zij gedurende een halve eeuw de belangen van onze voetbalsport - en die van de scheidsrechter in het bijzonder - heeft behartigd. Vijftig jaar op de bres heeft gestaan voor degenen die 't door hun inzet mogelijk hebben gemaakt dat miljoenen anderen hun voetbalsport konden beoefenen.

Een veelal ondankbare taak, waarbij het kennelijk niet toegestaan is ook eens een fout te maken. Velen zullen echter met mij zeggen, gelukkig, een bewijs dat wij met mensen te maken hebben. Bovendien ben ik ervan overtuigd, dat de scheidsrechters zullen trachten zo min mogelijk op deze wijze hun menszijn aan te tonen.

En ondanks het feit dat de beste stuurder nog steeds aan wal staat, moet het u toch voldoening geven dat men steeds meer bereid is de hand in eigen boezem te steken en, relatief gezien de oorzaak van verloren partijen steeds minder op het conto van de scheidsrechter wordt geschreven. Kennelijk raakt men er meer en meer van overtuigd dat alleen een volledige inzet van alle partijen kan bijdragen tot een zo goed mogelijk functioneren van onze aloude voetbalsport.

Mede dank zij het optreden van uw bestuursleden kan met een zekere voldoening worden gesteld, zeker als men de verhalen uit het verleden moet geloven, dat er thans geen sprake meer is van enige controverse met andere disciplines uit de "Leidse" voetbalsport. Met uw voorzitter, Piet van der Geer, ben ik er dan ook trots op dat onze afdeling de eerste was die de werkovereenkomst met de COVS heeft ondertekend. Dit getuigt mijns inziens van erkenning doch beslist ook van waardering voor hetgeen de COVS voor onze scheidsrechters doet.

Jammer vind ik het dan ook wanneer ik op de COVS - bijeenkomsten hoor dat er toch sprake is van gebrek aan belangstelling voor de

activiteiten van uw groep. Ik weet wel dat scheidsrechters, in principe geen eigenwijze mensen (al wordt dit door velen wel gedacht), hun sport op eigen wijze dienen uit te oefenen, doch dit kan volgens mij geenszins een belemmering zijn om mede te kunnen profiteren van door anderen opgedane ervaringen. Het moet toch een welkome afleiding zijn om als individualistisch sportbeoefenaar eens met collegae over die sport te kunnen discussiëren.

Ik hoop dan ook oprecht dat dit jubileum er uw leden weer eens extra op moge attenderen dat uw bestuur alles in het werk stelt om het beoefenen van hun hobby niet alleen zo aangenaam doch ook zo effectief mogelijk te maken. Natuurlijk schuilt er in deze laatste opmerking ook een stukje egoïsme. Immers, indien de COVS bloeit en groeit met veel enthousiasme bij de leden, zal dit onherroepelijk bijdragen tot een extra reclame voor het scheidsrechteren, hetgeen weer kan leiden tot een toeloop van kandidaat-scheidsrechters. Dus voor alle partijen een mogelijk gunstige ontwikkeling.

Ach, wat zal ik hier nog aan toevoegen. U weet nu immers waar Abraham de mosterd haalt, al moet ik hier direct wel bij stellen, dat ik daar voor het behalen van deze mijlpaal ook niet aan getwijfeld heb. Dus moet het mogelijk zijn de toekomst met een gerust hart tegemoet te kunnen zien en met dit voor ogen zou ik willen besluiten met:

Bestuur en leden van de COVS-afdeling Leiden en omstreken, van harte gelukgewenst met het 50-jarig jubileum en heel veel succes voor de toekomst.

G. van Strien
voorz. scheidsrech-
terscommissie, KNVB
afdeling Leiden

De voetballer die te slecht denkt over de scheidsrechters, denkt stellig te goed over zich zelf.



1927 - 1976



AKTIVITEITEN

Als je af en toe eens een klaverjas- of sjoelavond bezoekt, sta je niet stil bij hetgeen er werkelijk allemaal gebeurt binnen de vereniging. Vandaar mijn bijdrage aan dit jubileumblad in de vorm van een kort overzichtje van onze activiteiten.

Laat ik beginnen bij de training. Al jaren lang verzorgen wij twee centrale trainingen: één in Alphen a/d Rijn en één in Leiden. Een heel belangrijk punt voor scheidsrechters is een goede lichamelijke conditie.

Een van onze doelstellingen is ook het verstevigen van het onderlinge contact tussen de scheidsrechters. Dit doen we door het beleggen van clubavonden, waar we trachten de spelregelkennis op peil te houden en de problemen bespreken. Helaas moet worden vastgesteld dat de animo voor dit soort avonden lijkt weg te smelten. Er zullen nieuwe ideeën moeten ontwikkeld worden om er weer vaart in te krijgen.

Elk seizoen organiseert onze organisatie spelregelwedstrijden voor de jeugd. De laatste jaren hebben heel wat verenigingen uit Leiden en omstreken met hun jeugd deelgenomen aan deze wedstrijden. Op uitnodiging van de voetbalverenigingen trokken wij door het rayon Leiden om, met behulp van dia's, bij de jeugd de spelregelkennis te bevorderen.

Naast serieuze zaken, zoals training, spelregelkennis, organisatie van conditietesten en het ontvangen van bekende sprekers, doen wij ook nog wat aan ontspanning. Klaverjas- en sjoelavonden worden regelmatig georganiseerd. Wij nemen deel aan diverse voetbaltoernooien.

Een hoogtepunt bij het voetballen was ongetwijfeld de deelname aan het kampioenschap van Nederland voor scheidsrechters in Doetinchem. Tot kampioen hebben wij het nog niet geschopt. Misschien gebeurt dat in de toekomst ook nog wel eens.

Zoals u ziet is er genoeg te beleven. Oplettende lezers zullen opgemerkt hebben dat wij niet alleen een gezelligheidsclubje zijn, maar tevens een organisatie die opkomt voor de belangen van de leden. In 1976 is een overeenkomst gesloten met de KNVB-afdeling Leiden, waarin vermeld staan de verplichtingen van beide organisaties. Deze werkovereenkomst heeft er, ondermeer, toe geleid dat in de scheidsrechterscommissie en de commissie opleidingen van de afdeling Leiden een COVS-vertegenwoordiger zit. Dit voor betere communicatie.

Tot slot wil ik het bestuur van de KNVB-afdeling Leiden en alle

voetbalverenigingen uit Leiden en omstreken hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Ik spreek de wens uit dat onze COVS in staat zal zijn alle activiteiten in de toekomst te continueren of uit te breiden. Dat bovendien het goede contact met de KNVB-afdeling Leiden en haar verenigingen nog jaren zal blijven als het nu is.

Chiel Slierings
secretaris COVS -
Leiden en omstreken



Voetbalrecht had z'n "loop"

DENKEND AAN.

Denken aan de Leidse scheidsrechters is denken aan de COVS - Leiden en omstreken. Denken aan 50 jaar COVS - Leiden en omstreken is denken aan:

Dirk van der Klugt, wie kent hem niet? Piet van der Geer, de COVS himself; Wim Schalks en zijn carrière. VTL en zijn gastvrije kantine; Chiel Slierings en Cor Cornet - de stille werkers; Kees van Britsum - lid van verdienste.

Frans Stikkelorum met zijn prima happen; Gerard Thomasse en Dick Sira, onze huidige trainers; de vele klaverjas- en sjoelavonden; de ouderwets gezellige bingo-avonden; de clubavonden, waar wekelijks een praatje gehouden werd over de spelregels en wat er in het weekend op de velden was gepasseerd.

de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen Lugdunum; het jaarlijkse St. Nicolaasfeest voor de kleintjes? de Nasi-dansant; de dansavondjes, al dan niet met levende muziek.

het jaarlijkse voetbalgebeuren in Vlaardingen, waar wij jaarlijks de eerste prijs missen door het slechter nemen van strafschoppen.

het scheidsrechters-zaalvoetbalteam, dat menige prijs in de wacht sleepte; de dia-avonden bij de verenigingen en de spelregelwedstrijden voor de jeugd.

de goedbezochte jaarvergadering, waar nooit wat gebeurde; de jaarlijkse avond met de scheidsrechterscommissie van de afdeling; de goede oude tijd van rapport bespreken in Café Aniba.

de genoten gastvrijheid bij LFC, Sleutels en Alpha voor de training; de vele verenigingen die ons gastvrij ontvingen in hun kantine.

dan denk ik ook aan veel gezelligheid, veel vrienden en kennissen en constateer dat ik er een beetje trots op ben lid te zijn van zo'n belangenvereniging.

dan kijk ik naar de toekomst, waarvan gesteld mag worden dat de basis aanwezig is waarop verdere beleidsplannen kunnen worden uitgevoerd.

50 jaar, daar mag men best even bij stil staan; wij zullen echter doorgaan, doorgaan

Ik feliciteer de gehele COVS met dit jubileum.

Kees van Rijn
secr. jubileumcommissie



Gaarne hebben wij aan het verzoek van ons bestuur voldaan ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de COVS - Leiden en omstreken - zitting te nemen in de jubileumcommissie. Wij stellen het op prijs u hierbij het jubileumblad aan te bieden, welke beslist niet had kunnen verschijnen zonder de steun van een aantal welwillende sponsors, verderop in dit blad genoemd. Wij zijn zeer erkentelijk dat zij dit voor de scheidsrechters hebben willen doen.

Tot slot spreken wij de wens uit dat alle leden de geplande datum voor de feestavond (12 mei) vrij zullen houden. Wij hopen op die avond met een daverend feest de viering van dit jubileum af te mogen sluiten.

de jubileumcommissie

J. v.d. Leek, *voorzitter*
C.D.M. v. Rijn, *secretaris*
W.D. Crama, *penningm.*
B.M.A.M. te Boekhorst
G.J. Blikman
H.J. Ladan

BESTUUR

P. N. A. van der Geer	<i>voorzitter</i>
M. Slierings	<i>secretaris</i>
C. Cornet	<i>penningmeester</i>
H. J. van der Leek	<i>2e voorzitter</i>
H. N. J. Nessmann	<i>2e secretaris</i>
H. P. J. Vink	<i>2e penningmeester</i>
B. H. J. de Geest	<i>bestuurslid</i>

COMMISSIE OPLEIDINGEN

A. G. de Zwart (afgevaardigde)

SCHEIDSRECHTERS-COMMISSIE

C. Cornet (afgevaardigde)

TRAINERS

D. Sira

G. Thomasse

ERELEDEN

Th. W. van der Klugt

† A. van der Velde

LEDEN VAN VERDIENSTE

A. Ladan

A. Verhoeff

C. van Britsum

ONDERSTAANDE BEDRIJVEN HEBBEN DEZE JUBILEUMUITGAVE MOGELIJK GEMAAKT

gebr. ammerlaan, poeliersbedrijf, dr. kortmannstraat 1, zoeterwoude
aniba verlichting, korevaarstraat 30, leiden
beck financieringen, van zuylen van niveveltstraat 110, wassenaar
fa. van berge henegouwen, kunstgebittenreparatie, schelpenkade 47, leiden
wout bergers sport, haarlemmerstraat 232, leiden
herman binnendijk, slopersbedrijf, m. poststraat 29, valkenburg (z.h.)
henny blikman, exclusief behangwerk, asterstraat 104, katwijk a/d rijn
bar bon-aparte, uw gastheer lou, oude vest 85, leiden
john van der born, knipboetiek, bevrijdingsplein 42, leiden
cees van britsum, broodservice, jacq. urlusplantsoen 392, leiden
't camphuys, zalencentrum-bar-partyservice, rhijngeesterstraatweg 43, oegstgeest
joop deyn, groentehandel, mauritsstraat 67, leiden
fer van duuren, tapijtspecialist, middelweg 12, leiden
peter van erkel, schildersbedrijf, boeierwerf 5, leiden
koos fasel voor jeans, haarlemmerstraat 62, leiden
ben de geest voor alle bromfietsen, narmstraat 3, leiden
de gouden leeuw, café voor gezelligheid, noordeinde 49, leiden
groenord, café restaurant, de groenordhallen, willem de zwijgerlaan, leiden
gijsman, dakbedekking loodgietersbedrijf, levendaal 157, leiden
heineken brouwerijen n.v., burgemeester smeetsweg 1, zoeterwoude
honda-dealer van haasteren, touwbaan 18, leiderdorp
f. p. hop, aannemersbedrijf b.v., rijnsburgerweg 99, leiden
in den houtkamp, specialisten restaurant, van diepeningenlaan 2, leiderdorp
jobo aannemersbedrijf, hogewoerd, leiden
m. kallenberg, tuinarchitectuur, eikenrode 3, leiden
kerkhof taxibedrijf b.v., narmstraat 1a, leiden
kruyt katwijk b.v., alle bouwmaterialen, ambachtsweg, katwijk
gebr. van der leek, cement-granietbedrijf, da costastraat 88, leiden
leidsch dagblad, witte singel 1, leiden
de leidse spaarbank, doezastraat 35 + zeven filialen, leiden
hans nessmann, levensmiddelenbedrijf, tesselschadestraat 6a, leiden
jan neutboom, tegelzetter - plavuizen-wand- en vloertegels, bosrode 20, leiden
henk nieuwenburg, drogist, beatrixstraat 9, leiden
nmb - de bank die meedenkt, nieuwveenseweg 14, nieuwkoop
fa. d. d. noordman, houthandel, haagweg 59, leiden
noordman frères b.v., wijnimport, haagweg 59, leiden
oppelaar bandenservice b.v., noorder nassaustraet 14a, alphen a/d rijn
piet peper, kappersbedrijf, beatrixstraat 8, leiden
proper, makelaardij - onroerend goed, passage 12, oegstgeest
van rossum, ijzervlechtbedrijf, saffierstraat 23, leiden
dolf royaards, exclusive trading company, suzskade 72, den haag
ton rijsbergen, automaterialen b.v., gabr. metzstraat 11, leiden
karel schimmel, for exclusive business, obrechtstraat 11, leiden
wijnand sloos sport b.v., 5 meiplein 17, leiden
w. t. sluiter, schildersbedrijf, st. jacobsgracht 2a, leiden
't uilennest, bar - restaurant, a. noorderwierlaan 52, leiden
j. p. uljee, sigarenmagazijn, schoolstraat 47, voorschoten
't vleespaleis, slagerij, alb. verweystraat 54, noordwijk
de vuurbaak, restaurant, quarles van uffordstraat 98, noordwijk
wally-sport, albert verweystraat 46, noordwijk
joop van wees, herenmode, schoolstraat 14, voorschoten
s. van weesel en zn., loodgieters, hogewoerd 112, leiden
pas hifi, pelikaanstraat, leiden
fa. barendse, dakherstel-loodgietersbedrijf, meerburgerkade 45, leiden
aspa-leiden, uw gesprekspartner voor kantoorefficiency
het fruitpaleis, haarlemmerstraat 75, leiden
de doedel, a.t. frissen, e.a.borgerstraat 50, katwijk aan zee
fa. l. oostveen & zn. st.jacobsgracht 22, leiden
woninginrichting vermeulen, hoogmadeseweg 26, leiderdorp
technisch installatiebureau j.j.de jong, havenplein 1, leiden